

Hoe onderscheiden we (in hoofdlijnen) onze eigen stem van die van de slang of die van de Heilige Geest?

Ik heb het nu niet over alledaagse dingen, maar bijvoorbeeld zaken in Bijbelse context. Je kan bijvoorbeeld predikers en voorgangers in bepaalde 'christelijke' kringen horen zeggen: "... God zei tegen mij <dit> en God zei tegen mij <dat>..."

Maar hoe weten zij nou dat God tegen hun spreekt, en hoe kunnen wij dat nou toetsen? Bij mij gaan vaak de alarmbellen af, zodra iemand beweert: "God zei tegen mij..."

Ik hou zelfs de mogelijkheid open dat in bepaalde gevallen het niet God is die tegen deze mensen iets heeft gezegd, maar dat het hun eigen gedachtes zijn, of misschien wel die van de slang.

Voorzichtigheid is geboden om die laatste conclusie te trekken. Maar als dit zo is, dan wordt op dat moment door de desbetreffende prediker het werk van de duivel toegeschreven aan de Heilige Geest. Dus de prediker zegt "God zei tegen mij...", terwijl het de slang is die hem iets heeft ingefluisterd....

(Ik heb het nu niet over de omgekeerde situatie, namelijk het toeschrijven van het werk van de Heilige Geest aan die van de slang.)

Wij hebben al eens gelezen (zie '1_Saul') van de leugengeest in de mond van de profeten in 1 Koningen 22:23. Deze profeten profeteerden:

"Trek op naar Ramoth in Gilead en u zult slagen, want de Heere zal hen in de hand van de koning geven." (1 Koningen 22:11-12)

De profeten legden woorden in de mond van God door een leugengeest!
Oftewel, het werk van de slang wordt door hen toegeschreven aan het werk van God.

Daarnaast waren er profeten die naar eigen inzicht profeteerden en die zodoende als het ware hun **eigen stem** volgden: Ezechiël 13:1-3:

"Het woord van de Heere kwam tot mij: Mensenkind, profeteer tegen de profeten van Israel die profeteren, en zeg tegen hen die naar eigen inzicht profeteren: Hoor het woord van de Heere! Zo zegt de HEERE HEERE: Wee de dwaze profeten die hun eigen geest volgen zonder iets te hebben gezien!"

Ook zij claimden voor God te spreken, terwijl Hij het niet gesproken had.
Het was hun eigen stem die zij volgden.

Maar hoe zit dat met ons? Hoe onderscheiden wij onze eigen stem van die van de duivel of die van de Heilige Geest als het erop aankomt?

Naast profeteren-naar-eigen-inzicht, kan ik op dit moment niet veel meer zeggen, dan 1 Johannes 4:2B:

"... elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God."

Dus elke gedachte die wat anders zegt, komt ergens anders vandaan... Dat brengt ons bij de stem van de tegenstander.

De stem van de slang

Genesis 3:1 "Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?"

1) De slang begint met een vraag om je te laten twijfelen aan Gods Woord: "Is het echt zo...";

2) De slang laat details/woorden weg in zijn vraag om je te verwarren. 'De boom van kennis van goed en kwaad' laat hij weg in de vraag.

Dezelfde tactiek gebruikt hij ook tijdens de verzoeking in de woestijn:

Lukas 4:3 "En de duivel zei tegen Hem <Jezus>: Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt."

Welk woord/woorden liet hij weg? Het feit dat Jezus Gods geliefde Zoon is!

Hetgeen God zelf zojuist had geproclameerd in Lukas 3:22!

Op dezelfde manier zal de slang verhinderen dat jij jezelf als geliefde, aangenomen zoon of dochter zal zien!

3) De slang, als vader van de leugen (Johannes 8:44), zal Gods Woord tegenspreken.

Genesis 3:4 "Toen zei de slang tegen de vrouw: u zult zeker niet sterven."

De duivel liegt.

4) Vervolgens probeert de duivel, datgene wat niet hoort c.q. verboden is, aantrekkelijk te maken of aantrekkelijk te laten klinken, zodat mensen datgene juist gaan doen.

Genesis 3:5 "Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend."

(Daarboven op vertelt de slang weer een leugen, namelijk dat de mens als God zal zijn.)

5) Naast dat de slang Gods Woord tegensprekt, zal hij ook Gods Woord misbruiken c.q. uit context halen als het hem uitkomt.

Lukas 4:9-10: "... En hij zei tegen Hem <Jezus>: Als U de Zoon van God bent, werp U dan van hier naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven om U te bewaren..."

Dit is voor christenen een instinker! De duivel kent de Bijbel!

De slang citeert hier trouwens Psalm 91:11, maar misbruikt deze om Jezus zelfmoord te laten plegen of op z'n minst God te verzoeken. Psalm 91:11 gaat in context over toevlucht zoeken bij God (vers 9-10). Het kan daarbij nooit de bedoeling zijn om God te verzoeken. Bijvoorbeeld, dat je op God vertrouwt, wil niet zeggen dat je maar onvoorzichtig en geblinddoekt de snelweg over moet steken!

Jezus pareert dit Bijbelmisbruik trouwens door op Zijn beurt andere Bijbelteksten te citeren!

Daarom: "*Beproof <toets> alle dingen, behoud het goede.*" (1 Thessalonicenzen 5:21)

Toets altijd alle dingen die in Bijbelse context worden gezegd en laat je niet ontmoedigen om dat te doen. Dit is namelijk een nobele daad! Dat weten we op basis van:

Handelingen 17:11 "En deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren."

Het Woord is dan ook de bron om zaken te onderscheiden.

Psalm 119:105: "Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad."

Gods Woord is niet alleen een lamp en een licht op ons pad, dat schijnt in de duisternis. Het is ook een zwaard dat gedachtes oordeelt en (als het ware) verdeeld in de categorieën: eigen stem / stem slang / stem Heilige Geest?

Hebreeën 4:12: "Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart."

Dan nog even over die andere persoon uit de 'onheilige drie-eenheid' (de mens der zonde, satan en de geest van antichrist), de geest van antichrist.

1 Johannes 2:22-23: "Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Ieder die de Zoon loochent heeft ook de Vader niet."

De geest van antichrist loochent, en laat mensen loochenen, dat Jezus de Christus is. Hij ontkent dat Jezus de Messias is, Degene die kwam om te sterven voor onze zonden, begraven was en opstond uit de dood op de derde dag. (1 Korinthe 15:1-4)
Hoeveel religies zijn er niet die ontkennen dat Jezus de Messias is?

Daarnaast loochent hij, en laat mensen loochenen, de Vader en de Zoon. Hij ontkent dat God de Vader een (eniggeboren) Zoon heeft. Hoeveel religies zijn er niet die ontkennen dat God een Zoon heeft? Deze religies zijn een uitvinding, of worden op z'n minst gevoed door de geest van antichrist!

1 Johannes 4:3 "en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is."

De geest van antichrist ontkent bovendien, en doet ontkennen, dat Jezus Christus mens wereld en als mens kwam op deze wereld. Hij laat bijvoorbeeld zeggen dat Jezus een 'bewustzijn' is/was en niet een fysiek mens. Of juist daarentegen dat Jezus alleen een fysiek mens was, een geschapen wezen, zoals wij, en niet het vleesgeworden Woord zonder begin of eind.

De stem van de Heilige Geest.

Johannes 14:15-17: "Als u Mij lief hebt, neem dan Mijn geboden in acht. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn."*

* Welke geboden Hij bedoelt, daar kunnen we het later nog eens over hebben.

Merk op dat de Heilige Geest is:

- De Trooster (Hij troost);
- Een persoon (aangeduid met 'Hij'/'Hem' en niet met 'Het')
- Hij blijft bij ons tot in eeuwigheid;
- Hij wordt genoemd de 'Geest van de waarheid'.

Hij zal namelijk alleen de waarheid spreken. Dit in tegenstelling tot de duivel, die de vader van de leugen wordt genoemd;

- De wereld ziet Hem niet en kent Hem niet.

Wie zien Hem niet met onze fysieke ogen, maar kennen Hem wel.

Johannes 14:26: "Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb."

- Hij is de Heilige Geest, heilig dus, en niet te vergelijken met alle andere geesten;
- Hij is een onderwijzer, Hij zal ons in alles onderwijzen;
- Hij brengt in herinnering wat Jezus heeft gezegd.

Dus de Woorden van Jezus, niet de woorden van Confucius, Joseph Smith, etc, etc.

Johannes 15:26: "Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen."

- Hij zal van Jezus getuigen. En dus niet van Maria, Boeddha, etc, etc

Johannes 16:8: "En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel."

(wat daarmee wordt bedoeld, zie vers 9 tm 11)

Johannes 16:13-14: "Maar wanneer Die komt, de Geest van waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen."

- Hij zal de weg wijzen in heel de waarheid, niet slechts een stukje;
- Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken.

(Wel maf trouwens dat sommige gelovigen de Heilige Geest benadrukken en niet Jezus en Zijn woorden.)

- Hij zal Jezus verheerlijken en altijd naar Hem toe wijzen en niet naar wie dan ook!